

LUND



Mikael Flensburg och medarbetaren Andreas Wahlgren kommer till stor del fortsätta driva Lunds mynthatel i samma anda som Gunnar Jönsson.

FOTO: SARA MARTELIUS

”En dröm att få jobba med min hobby”

Det blir svårt att driva Lunds mynthatel lika länge som Gunnar Jönsson. Men nye ägaren Mikael Flensburg hoppas kunna ägna sig åt sin hobby på heltid i 15-20 år.

Den 1 september tog Mikael Flensburg över butiken som Gunnar och Siv Jönsson drev sedan 1973.

– Det känns bra. Man får inse att allt har en ände. Man slipper tvånget och att passa tider, säger 74-åriga Gunnar Jönsson, på plats i butiken en måndagsmorgon för överlämning och avstämning.

I 35 år bodde han och hustrun i Lund men nu ska de fokusera på barn och barnbarn och seglingen ute i Lomma. Fast en del utflykter in till stan blir det fortfarande. Gunnar sitter i styrelsen för Lunds numismatiska förening som han bildade

1979. Föreningen har möte och auktion en gång i månaden.

Hur startade ditt intresse för mynt?

– Jag sålde tidningar på 50-talet. Sydsvenskan kostade 25 öre då. Jag körde varenda helg. För varje tidning fick jag sex öre. Jag började lägga undan de gamla mynten. Sedan har det rullat på, berättar Gunnar som arbetade som ingenjör på Alfa Laval innan han tog steget att bli mynthatlare.

Vad har varit roligast med att driva butiken?

– Att träffa folk. Det är väl-



I Lunds mynthatel finns mynt från romartiden och medeltiden men de flesta som kommer in är från 18- och 1900-talet. För de senare är silvervärdet högre än samlarvärdet, eftersom det finns så många av dem.

digt socialt och det finns ett stort nätverk av människor med samma ”sjukdom”. Folk bär hit mynt varje dag. De flesta är historiskt intresserade. Det hade varit roligt om mynt kunde prata. Vissa mynt är 2000 år gamla och

man kan fortfarande läsa på dem vem som var kejsare då, berättar Gunnar.

Förutom Mikael Flensburg är den nya medarbetaren Andreas Wahlgren på plats. Han arbetar större del av

veckan på ett tryckeri men när Mikael, som han lärt känna genom numismatiska föreningen, skulle ta över butiken gjorde han en överenskommelse med sin arbetsgivare om att arbeta här en dag i veckan.

– Jag har varit samlare sedan jag var liten. Jag ärvt intresset från min morfar, berättar Andreas.

Mikael sa upp sig från sitt jobb för att kunna ta över butiken.

– Jag har samlat mynt sedan jag var sju, åtta år. Nu när ungarna är större har intresset kommit tillbaka. Det har varit en dröm att få jobba med min hobby. Jag har känt Gunnar länge och varit mycket här i butiken, berättar Mikael.

Några större förändringar står Lunds mynthatel inte inför med anledning av

ägarbyte. Men Mikael Flensburg och Andreas Wahlgren kommer att jobba lite mer aktivt med internet.

– Vi har tagit fram en hemsida för att kunna sälja och köpa mynt via nätet, säger Andreas.

Och på väggen där det förr hängde porlinstallrikar sitter nu bara tomma spikar. Men det är inget som Gunnar Jönsson sörjer.

– Det är inga som möblerar med tallrikar längre. Förr hade man dem på väggarna i gillestugan men de är helt ute nu.

SARA MARTELIUS

✉ sara@tidningenhalla.se

📷 @hallalund